

## Verslag RWW uitzending 19-26 maart 2016

Hollands team: Jenny (haar laatste keer) en Ella

Bosnisch team : Mihada

### Zaterdag 19 maart.

De vlucht is wat verlaat maar verder verloopt de reis prima. We hebben een leuke conversatie met een Servische meneer die ook in onze rij zat en ons een goede tip gaf om Etno Selo in Bijeljina te bezoeken.

Op vliegveld Tuzla stond Nesho ondertussen al drie kwartier te wachten. Onderweg naar Potocari lekker gegeten, gebruik gemaakt van de Wifi en rond half negen kwamen we bij Raza en Mihada aan. Fijn ze weer te zien.

### Zondag 20 maart

Het was prachtig weer, zonnig en warm. Vandaag de tip van de Servische meneer opgevolgd en met Nesho naar het dorp Etno Selo gereden, de rit was mooi en duurde twee uur.

Etno Village "Stanišić" werd opgericht in 2003, dankzij de inspiratie van Boris Stanisic. In de loop der jaren heeft hij door door Servische dorpen in Midden-Bosnië gereisd op zoek naar oude huizen en objecten die het beeld van een tijd en cultuur van de late 19e en vroege 20e eeuw in leven zou houden. Het resultaat is een authentiek bergdorp in het midden van Semberske vlaktes.

Nesho, die er vaker geweest is, gaf ons een rondleiding. De omgeving is niet groot maar voor een wandeling en wat mooie foto's is het genoeg. Er staan authentieke oude huizen en watermolens. In het centrum zijn twee meren met erom heen bomen die in bloei stonden.

Verder staan er grote luxe hotels waar ook conferenties gegeven worden. Een ander deel is meer van een geestelijk karakter, met de middeleeuwse architectuur gebouwd in steen, die in feite een verzameling is van replica's van historische en religieuze betekenissen.

We hebben ook gebruik gemaakt van het treintje dat over het terrein reed. Genoten van een heerlijke lunch en eind van de middag weer terug naar Potocari Het was een mooie, bijzondere dag.



### Maandag 21 maart

's Morgens met Mihada naar Leptir, waar het een beetje rommelig was. De kamer waar we meestal behandelen stond nu vol met dozen, rolstoelen etc. In een klein kantoortje hebben we kinderen op de stoel behandeld, drie kinderen zaten al op ons te wachten. Negen kinderen twee moeders, Zeljka en Jenny behandeld. De volwassenen op de eettafel. Jenny kreeg een kopje beschildert door de kinderen aangeboden.

's Middags naar vereniging Sara in Srebrenica .Daar hebben we Vanja(contact persoon ) en Stana ( medewerker) behandeld. Helaas zijn er verder geen andere mensen gekomen.

's Avonds hebben we Raza en Rob (de dutchbatter) een Reikibehandeling gegeven.



### Dinsdag 22 maart.

Deze hele dag stond gepland voor Leptir.

We konden nu wel de grotere kamer, die op ons verzoek was er opgeruimd, met behandeltafel gebruiken. In de ochtend hebben er we dezelfde kinderen behandeld als de dag daarvoor. Ze waren nu opener en zelfs ondeugend. Na de lunch kwamen er nog vier kinderen.

Eén jongetje dat op tafel ging liggen was zo onrustig dat hij er al na een paar tellen alweer afsprong. Verder liep er een schattig meisje met syndroom van Down rond die op allerlei manieren aandacht vroeg maar niet behandeld wilde worden. Toen we haar moeder behandelden kwam ze om de hoek van de deur kijken en dacht dat haar moeder sliep. We waren 's middags alweer vroeg klaar.

### Woensdag 23 maart

Vandaag naar de vereniging voor vrouwen "Maja" in Kravice. Toen we opstonden lag er een laagje sneeuw! Dit ging later over in harde regen. Alleen het bruggetje bij Raza was glad. We hebben daar drie mensen van het kantoor behandeld en nog twee andere vrouwen. We hadden een leuk gesprek met een meisje dat goed Engels sprak en agricultuur studeerde. Ze was er drie maanden nu en helpt de vrouwen op de goede manier fruit en groenten te verbouwen. Ze maken ook zelf jam en dat kun je dan natuurlijk weer kopen. Het was een gezellige ochtend.

In de middag zijn we bij twee particuliere adressen geweest. Als eerste gingen we in Srebrenica naar een huis waar een mevrouw, die spastisch en vergroeid is op een bank lag. Ze praat graag en omdat Jenny een beetje Pools spreekt en er veel woorden bijna overeen komen aan het Bosnisch ontstond er een leuk contact en werd er veel gepraat en gelachen.

In Bratunac hebben we een mevrouw behandeld met MS. Ze lag op de bank en gaf aan dat ze veel pijn in haar benen had. Ze knapte zichtbaar op van de Reiki-behandeling. Haar man, die er erg mager was en er slecht uitzag, zorgde voor de thee en koffie. Hij vertelde tussendoor dat hij kanker had en geopereerd was. Hij liet het litteken in zijn zij zien. Voor zover wij het begrepen slikt hij nog medicijnen daarvoor.

We hadden beiden vrijdag nog graag een behandeling willen geven, maar helaas voor iedereen hadden zij al een andere afspraak.

's Avonds het diner met de contactpersonen in het huis van Mihada aangeboden door Reikiwereld wijd.

Mihada heeft de afgelopen dagen dit voorbereid en het resultaat mocht er ook zijn. Op de tafel stond een fantastisch buffet. Ook had ze lekkere dingen speciaal voor Ella, die geen vlees eet, gemaakt. Iedereen heeft genoten van deze avond en Jenny werd voorzien van cadeautjes omdat dit de voor haar de laatste keer in Bosnië was.

Aanwezig waren: Vanja en Stana van de organisatie Sara  
Zeljka van de organisatie Leptir  
Nada van de organisatie Maja (Vesna zou ook komen maar was ziek)  
Abida van Snaga Zene Bratunac  
Nesho onze taxi chauffeur  
Mihada , Raza, Jenny en Ella



#### Donderdag 24 maart

Mental Health Hospital. Vandaag ging Mihada weer met ons mee.

Toen we daar aankwamen was de deur nog dicht, dus naar de dagopvang. Het bleek dat de mensen muziektherapie hadden, dus daar even op gewacht. Een arts die daar in zijn kantoor zat is gaan bellen naar de contactpersoon. We hebben de bekende drie mensen (deze keer de twee vrouwen en één man) meegenomen naar het bekende kamertje in het andere gebouw waar het deze keer lekker warm was. We waren vrij snel klaar en hebben nagepraat met onze grote vriendin (de vrouw die aan haar hoofd geopereerd is) terwijl Jenny een behandeling, speciaal voor haar nek, kreeg. Deze mevrouw sloot na afloop het gebouw weer af. Toen naar Bratunac waar we eerst geluncht hebben boven de supermarkt en van de Wifi gebruik gemaakt hebben.

's Middags was het bij Abida weer gezellig met koffie, thee, koekjes, noten en zonnebloempitten erbij.

Er waren drie mensen, waarvan er een nieuwe dame graag op de lijst wilde om een Reiki inwijding te krijgen. Verder hebben we ook Abida behandeld en lekker bijgepraat. Jenny kon het deels volgen en Mihada vertaalde de rest. Abida was dankbaar dat ze met ons haar problemen heeft kunnen delen. We kregen allebei een prachtige sjaal cadeau.

#### Vrijdag 25 maart

Om 12 uur naar Emmaus.

Toen we daar aankwamen kwam de contactpersoon Danielle ons al tegemoet om te zeggen dat ze het eigenlijk gisteren af had willen zeggen vanwege het bezoek van een minister. Ze wilde nu wel kijken of ze nog een paar personeelsleden kon sturen. Er kwamen twee personeelsleden die voor het eerst kennismaakten met Reiki. Er was een jongeman die uit Berlijn kwam en een half jaar gedetacheerd was hier in Bratunac. Hij sprak vloeiend Engels, Duits en Bosnisch, dus geweldig om mee te communiceren. Hij vond de Reiki erg speciaal en wilde in Berlijn gaan informeren naar Reiki mensen en de eventuele verdere mogelijkheden voor hem. De drie scholieren die daarna kwamen hadden ook in november al Reiki gehad en genoten zichtbaar.

Mihada en Ella kregen nog een stoelbehandeling en daarna waren we ook hier klaar.

Daarna zijn we met Rob in de bus naar zijn huis gegaan en daar kwamen nog twee buurvrouwen en een buurmeisje (7 jaar) die we Reiki hebben gegeven. Wat een fantastisch uitzicht daarboven bij Rob, Jenny was daar nog niet geweest en was dankbaar dat ze dit gezien heeft.

#### Zaterdag 26 maart.

Het was een fantastische, mooie, bijzondere week.

Nadat wij afscheid hebben genomen van Mihada en Raza brengt Nesho ons naar het vliegveld in Tuzla. Na een voorspoedige reis landen we in Eindhoven. Hier staan onze partners ons al op te wachten, we nemen afscheid van elkaar en gaan we weer onze eigen weg.