

Verlag RWW uitzending 21 t/m 28 november 2015

RWW-team: Maria, Rina, Helma en Mihada

Zaterdag 21 november

Anderhalf uur langer dan gepland heeft Nesho op ons drieën staan wachten bij de luchthaven van Tuzla. Het weerzien met Raza en Mihada in Potočari (inmiddels is het 21.00 uur) is als vanouds hartverwarmend en we kunnen meteen aanschuiven aan een heerlijke maaltijd.



Zondag 22 november

Vrije dag. Vannacht is er sneeuw gevallen, een witte wereld! In de middag naar de Gubernonnen gelopen tot het begint te miezeren en we in het enige cafeetje dat open was koffie zijn gaan drinken.

Maandag 23 november



's Ochtends 5 kinderen behandeld in Leptir. Aansluitend bij 'Sara' (Dom Cultura) alleen contactpersoon Vanja en haar collega behandeld. Als reden waarom er geen vrouwen kwamen, werd gezegd dat 'men' het gebouw te koud vindt.

Vanaf Dom Cultura brengt Nesho ons naar Zora, een vrouw met spierdystrofie. Ze heeft een vrolijke babbel (alleen Bosnisch) en kan zich nog de namen van het vorige team herinneren... We hebben haar en haar moeder behandeld.

Terug naar huis gelopen. Thuisgekomen hebben we Mihada, Raza en Rob behandeld.

Dinsdag 24 november

Omdat het regent, heeft Nesho ons naar Leptir gebracht. We hebben een behandeltafel meegenomen en er 16 kinderen en 5 volwassenen behandeld. In de ochtend en de middag zijn het verschillende groepen kinderen. Mooi is het jongetje met hartklachten dat zich na de eerste dag zó goed had gevoeld dat hij de hele dag gepraat en gespeeld had. Zijn oma is heel blij!

Woensdag 25 november

We gaan naar Kravice, vereniging van vrouwen 'Maja'. Contactpersoon Nada is naar Kroatië, Vesna neemt waar. We behandelen daar 6 vrouwen (onder wie 2 pubers die tussen de lessen door 'even' langskomen).

's Middags weer huisbezoeken gedaan. Eerst naar Zora en haar moeder. Toen naar Michael (Mikki) die de behandeling niet toelaat omdat hij zijn moeder niet voelt. De moeder is een jonge vrouw van 25, die al 7 jaar met haar kind op haar arm rondloopt. Ze is heel geëmotioneerd. Maria en Rina gaan de moeder behandelen en Helma heeft Mikki opgetild en is met hem wat gaan wiegen en hem gaan toezingen... Daarna zijn we naar een vrouw met MS gelopen en hebben haar behandeld.



Donderdag 26 november

Van het Mental Healthcenter hebben we 4 mensen behandeld en ook een echtpaar dat daar naartoe is gekomen.

's Middags gaan we naar Bratunac, naar Abida. Daar zijn 5 vrouwen en ook komt er een Nederlandse man langs die daar woont.

Thuisgekomen hebben we Mirsada, Mihada, Raza en Rob behandeld.

Vrijdag 27 november

We gaan naar Emmaus. Emmaus ligt op de hoogte van Leptir aan de andere kant van de straat. Het is een soort internaat voor kinderen uit de bergen die door de week daar slapen en onderwijs krijgen. Een complex met vrolijk beschilderde gebouwtjes. Om die kinderen (35 in totaal) te mogen behandelen moet eerst toestemming van de ouders gevraagd worden. Daar gaat Mihada achteraan. Nu hebben we 4 pubers behandeld en 5 personeelsleden (op stoelen).



's Middags zijn we naar Zeljka geweest. Er komen 3 vrouwen en we behandelen Zeljka en haar dochter Diana.

Zaterdag 28 november

Stipt om 9.30 staat Nesho klaar. Met moeite nemen we afscheid van Raza en Mihada.

We hebben ons *overal* zó welkom gevoeld, waar we ook kwamen.

En Nesho heeft ons de hele week overal veilig heen- en teruggebracht.

We hebben 67 mensen mogen behandelen, los van Raza, Mihada, Mirsada en Rob.

We kijken terug op een hele mooie week.